



eavlaanderen

# Internationale Week van Gebed 2024

7-14 januari 2024

VOORUIT MET DE GROTE OPDRACHT

Viering van 50 jaar Verbond van Lausanne

 GewoonBidden

Sofa&Zo THUIS  
VAN  
GEBED

 Pray4belgium



MAHABBA محبة

|| Amistad

 Moms  
in Prayer  
INTERNATIONAL TM

## Lieve Vlaamse christenen,

Ik zie al voor mij hoe u grote ogen trekt bij de ondertitel van de gebedsweek. “Het Verbond van Lausanne in 1974”, wat is dat voor een ding?

Het grootste deel van u was nog niet geboren, en dus al helemaal nog niet wedergeboren.

Waarom zoveel aandacht voor iets dat de doorsnee christen niet kent? Dat is een goeie vraag. In de loop van deze gebedsweek zullen we aan de hand van de tekst van dat verbond stilaan ontdekken wat het inhoudt.

Misschien wilt u wel de moeite doen om de Nederlandse tekst van het Verbond van Lausanne te lezen? Die staat hier:

<https://lausanne.org/nl/het-verbond-van-lausanne/verbond-van-lausanne>

In grote lijnen komt het erop neer dat Evangelische christenen (in de volle breedte van het begrip van charismatisch tot evangelisch orthodox) zich verbonden om meer en gericht werk te maken van de grote opdracht: “Ga heen en maak alle volken tot Mijn discipelen”.

## Het heeft geholpen!!!

## COLOFON

De teksten voor de overdenkingen van de internationale week van gebed zijn verzorgd door de Italiaanse Evangelische Alliantie met medewerking van: Leonardo De Chirico, Commissie Theologie & Dialoog van de Italiaanse Evangelische Alliantie; Dario De Crescenzo en Cristian Careddu, Italiaanse Theologische Academie; Valerio Mungai, Elim Bijbelschool; Pietro Bognesi, Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione; Lucia Stelluti, vicevoorzitter van de Italiaanse Evangelische Alliantie;

Carine Francq, Centraal District van de Italiaanse Evangelische Alliantie; Matteo Ricciardi, Europees Nazarener College; Giacomo Ciccone, voorzitter van de Italiaanse Evangelische Alliantie.

Elke avond is er een tijd van gebed via de **Upperzoom** die telkens door een Vlaamse gebedsorganisatie wordt verzorgd.

Alle Bijbelteksten komen uit het NBV tenzij anders vermeld.

In 1974, Zowat 50 jaar geleden schreef men:

*“Meer dan 2,7 miljard mensen - meer dan twee derde van de mensheid - moeten nog met het evangelie geconfronteerd worden.”*

In oktober 2023 hadden we de Zendingsweek in Vlaanderen met aandacht voor de onbereikte mensen. Eén van de gebedspunten was:

*“Bid dat God ons hart breekt met liefde voor de meer dan 3 miljard nog te bereiken kostbare zielen”*

Wat een vooruitgang. Want in 1974 waren we met 4 miljard mensen op deze wereld. Nu zijn we met meer dan 8 miljard. Dat wil zeggen dat bijna twee-derde wereldbevolking al bereikt is.

Maar die vooruitgang is er alleen gekomen door hard te werken en veel te bidden.

Lieve broers en zussen, ik nodig u uit om deze week elke avond mee te bidden in de **UpperZoom**. Elke dag zal een andere gebedsbediening de avond leiden.

Aan het einde van de week is er in elke provincie een live gebedsavond of een praise & worshipavond.

Doe uzelf een plezier en maak God blij door massaal samen te komen voor Gods aangezicht.



Genade en vrede,  
Groetjes en zegen

**Guy Cauwels**

## Inleiding

In 1974 werd in Lausanne een Congres voor Wereld Evangelisatie georganiseerd dat het leven van de hedendaagse evangelische beweging veranderde. Het werd bijgewoond door 2700 mensen uit meer dan 150 landen. Zij geven leven aan een conferentie die van historisch belang is omdat het een ontmoetingsplaats en een herlancering wordt van evangelicalen van over de hele wereld. Lausanne wordt een “beweging” die zich ontwikkelt en voortzet in talrijke conferenties, documenten en in twee daaropvolgende congressen (Manila 1989 en Kaapstad 2010). Het vierde Lausanne-congres gaat door in 2024 Seoul (Korea). Tot slot spreekt Lausanne van een “geest” die wordt gekenmerkt door een holistische en gezamenlijke visie op zending.

Een van de vruchten van het congres van Lausanne was het Verbond van Lausanne, een verklaring van evangelisch geloof die een referentiepunt is geworden voor evangelische gelovigen in de wereld. 50 jaar later geeft de Internationale Week van Gebed van de Europese Evangelische Alliantie ons de gelegenheid om het Verbond te heroverwegen, om de beweging van trouw aan het Evangelie en de passie voor zending aan te wakkeren.

Met dezelfde “geest” van nederigheid en berouw die Lausanne kenmerkte, willen we bidden en ons inzetten om samen op een missie te zijn om de Grote Opdracht van de Here Jezus te beantwoorden, door de artikelen waaruit het Verbond van Lausanne bestaat, opnieuw te bekijken.

Het materiaal van de Internationale Week van Gebed werd dit jaar samengesteld door de Italiaanse Evangelische Alliantie. Het Gebedsplatform heeft de teksten aangepast.

Het bevat een meditatie over de artikelen van het Verbond van Lausanne, onderwerpen van gebed en belijdenis. Hier is het programma:

**Zondag 7 januari**

De Drie-enige God vieren (art. 1)

**Maandag 8 januari**

Het Woord van God toevertrouwen en zich eraan onderwerpen (art. 2)

**Dinsdag 9 januari**

Geduldig volhouden (artikelen 14-15)

**Woensdag 10 januari**

Jezus Christus, de enige echte (art. 3)

**Donderdag 11 januari**

Samen in zending (art. 6-9)

**Vrijdag 12 januari**

De kosten van discipelschap en zending (art. 12-13)

**Zaterdag 13 januari**

Het evangelie holistisch delen (art. 4-5, 10-11)

**Zondag 14 januari**

Vooruit met de Grote Opdracht, van Lausanne 1974 tot Seoul 2024

# Zondag 7 januari

De drie-enige God vieren (art. 1)

## Bijbellezing

Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.

**Mattheüs 28:19**

## Het geloof in een drie-enige God.

Net als de geloofsbelijdenissen van de kerk trouw zijn aan het Woord van God, begint het Verbond van Lausanne met een artikel waarin de zending wordt samengevat als het plan van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Lausanne geeft geen stem aan een nieuwe religieuze beweging, maar aan het Bijbelse, apostolische en historische geloof van het christendom: eens en voor altijd overgeleverd aan de heiligen (Judas 1:3) en geworteld in de drie-enige geloofsbelijdenis. De toewijding aan de zending is organisch verbonden met de gemeenschappelijke belijdenis in God de Vader Schepper van hemel en aarde, in God de Zoon vleesgeworden in de persoon van Jezus Christus, waarachtig mens en waarachtig God, Redder en Heer van de wereld, in God de Heilige Geest die leven geeft, onderhoudt en regenerereert. Verre van een “activiteit” te zijn die losstaat van de geloofsverbintenissen, is zending een integraal deel van het christelijk geloof dat erkent dat God degene is die zichzelf heeft geopenbaard in de Heilige Schrift. Als zending hier niet uit voortkomt, kan het resulteren in een verlangen naar religieuze dynamiek of een humanitair project, maar het is niet de christelijke zending.

## De missie die gevoed wordt door het drie-enige geloof.

Hoe wordt de missie die voortkomt uit het drie-enige geloof uitgedrukt? Allereerst is het een trouw en gehoorzaam antwoord op Gods zending voor de wereld. Voordat we zendelingen zijn, is God de zending; hij is de Vader die de wereld zo liefhad dat hij zijn Zoon heeft gegeven opdat iedereen die in Hem gelooft tot zijn volk kan behoren door de kracht van de Heilige Geest. Daarom kan iedereen die in Hem gelooft niet anders dan missionair reageren op Zijn zending. Gods zending gaat vooraf aan, activeert en stuurt onze zending. Ten tweede is zending een persoonlijk antwoord, maar altijd verbonden met Gods volk. Er zijn geen “freelancers” in de zending of mensen die geïsoleerd handelen: we reageren allemaal op Gods zending als leden van een familie, en we doen dat als deel van een volk. Zoals de zending van de Zoon niet eenzaam is zonder de kennis van de Vader en de Heilige Geest, zo is de zending van de kerk, gevoed door het trinitaire geloof, altijd een collectieve, kerkelijke actie waaraan alle gelovigen deelnemen als behorend tot het ene volk van God.

## Belijdenis

Wij vragen uw vergeving voor de keren dat we de oproep om te antwoorden op de missionaire God hebben verwaarloosd door lauwe, met tussenpozen en lusteloze toewijding, of wanneer we bewogen werden door het verlangen om te “doen” zonder onze afhankelijkheid van de Drie-enige God te erkennen.

## Dankzegging

Dank U, Drie-enige God, dat U de missionaire God bent die onze missie voorgaat, leidt, ondersteunt en corrigeert als deze de verkeerde kant op gaat. Dank U dat U de uiteindelijke waarborg van de missie bent.

## Gebed

Moge onze missie niet “anoniem” zijn, maar het teken dragen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dat in onze wereld waar zovelen een “missie” hebben, de onze U eert en U gehoorzaamt zodat mensen in Jezus Christus geloven en gered worden.

## Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20:00 uur een gebedsdienst op Zoom verzorgd door:

MAHABBA <sup>محبة</sup>



[Klik hier](https://gewoonbidden.be/zoom) voor de Zoomsamenkomst  
<https://gewoonbidden.be/zoom>





# Maandag 8 januari

Gods Woord toevertrouwen en je eraan onderwerpen (art. 2)

## Bijbellezing

“ Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.” **Psalm 119:11** | Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.” **Psalm 119:111**

We leven in een samenleving die mensen ten koste van alles naar zelfrealisatie en succes duwt. Als gevolg daarvan worden mensen gedreven om alleen op zichzelf te vertrouwen en zich aan geen enkel oordeel te onderwerpen. Hun eigen gedachten en wil zijn het enige baken dat hun daden stuurt. De christen van vandaag moet daarom oppassen dat hij zich niet laat meeslepen door de dominante cultuur. Hij moet bedenken hoe belangrijk het is om in plaats daarvan op Gods Woord te vertrouwen en er ons aan te onderwerpen. Luther kon zeggen: *“Ik ben gebonden door de Schrift en mijn geweten is gevangen door het Woord van God”*. En hoe zit het met ons? Waarom moeten wij op Gods Woord vertrouwen en er ons aan onderwerpen?

Het Verbond van Lausanne geeft een stem aan het evangelische geloof van alle tijden. Ten eerste moeten we erkennen dat het Woord van God een prachtige liefdesbrief is die God voor de mens heeft achtergelaten om hem te leren kennen. Het is de hoogste bron van Gods openbaring. Het is de ultieme autoriteit in zaken van geloof en leven en het is de enige zekere steun voor ons leven. Bovendien is het Woord van God de bron van onze verlossing. Jakobus zei zelfs het volgende:

*“ Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.” (Jakobus 1:18).*

Bovendien beschermt het Woord van God ons tegen verleiding, en krijgen we het beste voorbeeld van Jezus zelf die, toen hij door de duivel werd verzocht, antwoordde met de woorden: *“Er staat geschreven!”*. Psalm 119:11 spoort ons aan om het Woord in ons hart te bewaren om niet te zondigen, en in vers 111 van dezelfde psalm wordt ons verteld dat het Woord van God ons eeuwig bezit en onze vreugde is.

Daarom worden we aangespoord om onszelf te verootmoedigen voor het Woord van God, wetende dat dit een uitdaging is. Soms is ons leven zo zwaar dat we moeilijk te onderwijzen zijn. Ten tweede hebben we de uitdaging van ons vlees, dat niet gehoorzaam wil luisteren naar de Schrift en het in plaats daarvan aan zichzelf wil onderwerpen. Als christenen worden

we aangespoord om dit kostbare Woord te benaderen met een houding van zachtmoedigheid. Door tijd alleen met God uit te trekken. Zodat ons hart kan worden onderwezen als discipelen (Jes. 50:4), gezuiverd en klaargemaakt om dit woord te ontvangen. Het woord van God wordt productief als het in het hart wordt geïmplanteerd. Het kan onze zielen kan redden door onze gedachten te vernieuwen (Jakobus 1:21; Romeinen 12:2).

Maar hoe laten we zien dat dit woord belangrijk voor ons is? Door “doeners” van het Woord te worden. In feite vermaant Jakobus ons altijd om van het getuigenis dat we uit de Schrift ontvangen geen fictieve voldoening te maken (Jakobus 1:22). Door te handelen naar de kostbare leiding ervan zullen we gesterkt worden in de waarheid, door te volharden in het Woord. Evenzo, zullen wij als kerkleiders, wanneer we stevig verankerd zijn in dit zekere Woord, in staat zijn om te vermanen volgens de gezonde leer en in staat zijn om hen te overtuigen die het tegenspreken (Titus 1:9).

Als geliefde kinderen van God willen we onze vreugde in het Woord vinden, we willen er dag en nacht over mediteren, we willen het met heel ons hart liefhebben. We ontvangen dit Woord met overgave, met een bereidheid om te luisteren en te gehoorzamen. Ook wij zullen met Luther kunnen zeggen: *“Hier ben ik! God sta me bij! Amen.”*

## Belijdenis

Vergeef ons, Heer, wanneer we ons woord boven Uw Woord stellen. Vergeef ons conformisme aan de vele woorden van de wereld en onze rebellie tegen Uw Woord.

## Dankzegging

Dank U, Heer, dat U Uw geschreven Woord hebt geïnspireerd, dat U het hebt bewaard en over de hele wereld hebt laten verspreiden, zodat het het licht kan zijn dat de weg van het geloof verlicht. Dank U voor Christus Jezus, het vleesgeworden Woord, dat het geschreven Woord bevestigt.

## Gebed

Moge onze missie niet “anoniem” zijn, maar het teken dragen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Als we erkennen hoe kostbaar dit Woord is, vragen we God om onze zonde te verwijderen en de was weg te nemen die onze oren verstopt en verhindert dat we de waarheid horen.

Mogen we nederig en zachtmoedig zijn in het luisteren naar het Woord en moedig in gehoorzaamheid.

## Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20:00 uur een gebedsdienst op Zoom verzorgd door:



[Klik hier](#) voor de Zoomsamenkomst  
<https://gewoonbidden.be/zoom>



# Dinsdag 9 januari

Geduldig volhouden (art. 14-15)

## Bijbellezing

“Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd.”

**Marcus 13:10**

De kerk wacht op de glorieuze wederkomst van haar Heer, maar ze wacht niet passief, ze wacht in actie en verwachting. Er is een urgentie die tot uiting komt in de woorden van de evangelist: "het evangelie moet", het is noodzakelijk, het is onmisbaar dat vóór de grote dag het evangelie aan alle volken wordt verkondigd. Dit is een immens werk, dat niet volbracht kan worden met onze schamele middelen, met onze armzalige woorden of onze menselijke ontoereikendheid. Dit is het werk van de Heilige Geest, de Geest die van een enkele gelovige en van de gemeente als geheel een schare geloofwaardige, doeltreffende en overtuigende getuigen kan maken (Handelingen 1,8).

In het verbond van Lausanne lezen we dat "de Vader zijn Geest heeft gezonden om van de Zoon te getuigen; zonder dit getuigenis is ons eigen getuigenis nutteloos". Dit is waar, want het is de Heilige Geest die deze urgentie in ons hart inboezemt: "het Evangelie moet gepredikt worden". Het is niet iets dat kan worden uitgesteld tot morgen, in de illusie dat morgen gemakkelijker zal zijn dan vandaag. Vandaag is de dag van verlossing. De grote evangelist Dwight Lyman Moody preekte in zijn gemeente een serie van zes preken over het leven van Jezus. Op zondag 8 oktober 1871 voltooide hij de vijfde preek met de vraag aan zijn kerk: "Wat zal ik dan doen met Jezus die Christus heet?" (Mattheüs 27:22). Hij sloot af door tegen hen te zeggen: "Ik zou graag willen dat jullie deze tekst mee naar huis nemen en er deze week over nadenken; volgende week zaterdag komen we bij Golgotha en het kruis en zullen we beslissen wat we met Jezus van Nazareth moeten doen". Diezelfde nacht verwoestte een verwoestende brand een groot deel van de stad Chicago, Moody's kerk en zijn huis, waarbij honderden doden vielen en 100.000 mensen dakloos werden. Vanaf die dag zou elke boodschap die hij predikte eindigen met een pleidooi voor verlossing.

"Kom, Heer Jezus" is de roep van de kerk van alle tijden; "ga door met het goede werk" is de echo die voortkomt uit zijn heilige aanwezigheid. Om alle volkeren te bereiken, voordat we plannen maken, voordat we strategieën voorbereiden, voordat we nieuwe communicatiemethoden uitproberen, laat ons gebed het gebed zijn dat de Meester ons heeft voorgesteld, een gebed naar zijn wil, een gebed dat al in de bladzijden van het evangelie staat gegrift, zijn ja, zijn amen, want "Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen." (Luk 11:13).

## Belijdenis

We vragen vergeving voor de keren dat we de hoop op de wederkomst van Christus hebben verloren en voor het vervallen in lege verwachtingen van Gods beloften.

## Dankzegging

We danken de Heer Jezus voor zijn belofte om een tweede keer te komen. Ons vertrouwen is dat God zijn koninkrijk volmaakt zal maken en we kijken reikhalzend uit naar die dag en naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde waar zijn wil en gerechtigheid voor altijd zullen heersen. Ondertussen wijden wij ons opnieuw toe aan de dienst van Christus en onze naaste in vreugdevolle onderwerping aan zijn gezag over ons hele leven.

## Gebed

We bidden dat de soevereine Geest van God ons zal bezoeken, dat zijn vrucht mag verschijnen in heel zijn volk. Alleen dan zullen we zien dat de hele kerk een effectief werktuig in zijn handen wordt, zodat de hele aarde zijn stem kan horen.

## Zoosamenkomst

Vandaag is er om 20:00 uur een gebedsdienst op Zoom verzorgd door:



**Klik hier** voor de Zoosamenkomst  
<https://gewoonbidden.be/zoom>





# Woensdag 10 januari

Jezus Christus, de enige echte (art. 3)

## Bijbellezing

“ Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.”

**Handelingen 4:12**

Wat men ook mag denken, we leven in een wereld die gekenmerkt wordt door religie. Het verbond van Lausanne stelt dat iedereen “enige vorm van kennis van God” heeft en de apostel Petrus spreekt over “verlossing”. Het is daarom onjuist om te denken dat de mens vreemd is aan God. Hij heeft veeleer een zekere kennis van God die, in plaats van te worden omgezet in aanbidding, verstikt. We maken onszelf wijs dat we het alleen aankunnen. Maar de vraag blijft in al zijn gewicht: hoe kan iemand gered worden?

**Tragisch verloren.** Welke redding we ook in gedachten hebben, we zijn verloren mensen. Verdorvenheid betekent onder de rechtvaardige toorn van de geopenbaarde God liggen en machteloos zijn om daar een oplossing voor te vinden. Tussen hen die het verbond hebben verbroken en God ligt een onoverbrugbare afgrond voor de mens. Wat voor oplossing je ook kunt bedenken, het blijkt onvoldoende. Er blijft een kloof bestaan tussen menselijke aanpassingen en verlossing. We hebben een echte oplossing nodig. Er is een totaal andere relatie nodig tussen God en de mens met betrekking tot de illusie dat we veronderstelde menselijke capaciteiten kunnen benutten. De verlorenen hebben een Redder nodig. Menselijke oplossingen brengen ons nergens. Jezus Christus is uniek. Zelfs als de wijdverspreide neiging is om voor iedereen te knielen en voor de Ene te blijven staan, blijft het drama van de menselijke ondergang bestaan.

**Een unieke oplossing.** In de eerste eeuw van de kerk werd het exclusivisme van het evangelie tegengesproken door verschillende vormen van syncretisme. Maar de kerk bleef verkondigen dat “er in niemand anders redding is”, zelfs in cultureel relevante contexten die doordrenkt waren van andere categorieën. Sommige manieren om het evangelie te verkondigen zijn mischien veranderd, maar deze diversiteit convergeerde in één enkele inhoud en één enkele Verlosser (“één Verlosser en één Evangelie”). Zelfs vandaag lijkt het noodzakelijk om inclusief te zijn. Hoe inclusiever je bent, hoe moderner je bent. Er wordt zelfs niet gedacht dat het nodig is om gered te worden. Maar hoe verschillend je ook bent, de kwestie van de zonde blijft (“Alle mannen en alle vrouwen vergaan door de zonde”). We hebben allemaal de kennis van God afgewezen door de waarheid te verstikken. Prijs God dat Hij ons één enkele en toereikende Redder heeft gegeven. Daarom wil ik nu voor Hem buigen, voor de dag dat iedereen dat zal moeten doen. Vandaag is een dag van vreugde, daarna zal het een dag van bitterheid zijn.

## Belijdenis

We verootmoedigen onszelf omdat we niet altijd beseffen hoe dramatisch de ondergang van de mens voor Uw aangezicht is.

We hebben berouw omdat we niet altijd de tragedie zien van hen die buiten het verbond met U leven.

We vragen uw vergeving omdat we niet altijd een duidelijk standpunt durven in te nemen voor de enige Redder Jezus Christus.

## Dankzegging

We zijn God dankbaar omdat de Bijbelse openbaring de diepste problemen van het menselijk bestaan niet verbergt en ons niet misleidt met eigendunk.

We zijn God dankbaar omdat de Bijbelse openbaring wijst op de noodzaak van echte verlossing en niet tevreden is met gedeeltelijke reddingen.

We zijn God dankbaar dat de Bijbelse openbaring een volledig toereikende Redder aankondigt en redding niet verkwanselt in pseudo-reddingen.

## Gebed

Wek in uw kerk een groter bewustzijn op over de verlorenheid van mensen buiten het verbond en een authentieke passie voor de verkondiging van het evangelie.

Leidt mensen op om in staat te zijn het evangelie op een cultureel relevante manier te verkondigen, via beschikbare kanalen.

Laat andere mensen erkennen dat de enige bemiddelaar tussen God en mensen de Heer Jezus is.

## Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20:00 uur een gebedsdienst op Zoom verzorgd door:



**Klik hier** voor de Zoomsamenkomst  
<https://gewoonbidden.be/zoom>



Download de gebedsbijlage voor  
deze avond **HIER**.  
<https://eavlaanderen.be/mip>



# Donderdag 11 januari

Samen in zending (art. 6-9)

## Bijbellezing

“Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.”

**Joh 17:18**



**In zending staat de rol van de kerk centraal. God heeft ervoor gekozen zijn missie te vervullen door middel van de zending ('missie') van de kerk.**

### **Er is geen ware evangelisatie zonder christelijke integriteit (Art. 6)**

Als er geen christelijke integriteit is, d.w.z. harmonie tussen woorden en daden, prediking en actie, verkondiging en dienstbaarheid, is de kerk een struikelblok voor evangelisatie. Het evangelie van Christus redt alle mensen, breekt de afgoden van de ziel, van de politiek en van de economie af, transformeert het hart, de geest, de handen en de cultuur. Het nodigt ons uit om onze generatie de hand te reiken met de boodschap dat alleen in Christus redding en overwinning over zonde en dood is. Integriteit betekent ook dat trouw aan de God van het heelal en alleen de Schrift het baken is dat onze evangelisatie moet leiden.

### **Evangelisatie is onmogelijk zonder de eenheid van het lichaam van Christus en zonder gezamenlijke acties (artikel 7-8)**

Het eerste hangt niet van ons af: het is Christus die het verdiend heeft en die het bewaart in de Geest. Ze onderscheidt zich van elke menselijke broederschap omdat ze gegrondvest is op het offer van Christus en op de waarheid van zijn Woord. Eenheid is ons al gegeven en moet concreet worden getoond zodat het mandaat dat ons is toevertrouwd effectief is in het bereiken van de "uiteinden van de aarde", niet alleen geografisch maar ook sociaal en cultureel. Dit wordt gerealiseerd door het delen van geestelijke gaven en materialen die de Vader ons heeft gegeven.

### **Evangelisatie is urgent en het zendingsveld uitgestrekt (art. 9)**

Toen evangelische vertegenwoordigers elkaar in 1974 in Lausanne ontmoeten, waren er over de hele wereld ingrijpende historische en sociale veranderingen aan de gang. Niet alles was duidelijk en omljnd, de trajecten van de geschiedenis en van naties waren meestal onvoorspelbaar. Eén ding was zeker en urgent: de evangelisatie van de wereld. Vandaag bevinden we ons opnieuw op een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid: de milieucrisis bereikt haar hoogtepunt, de klimaatverandering leidt tot een toenemend aantal catastrofale gebeurtenissen, nieuwe pandemieën verspreiden zich wereldwijd, politieke en culturele conflicten vermenigvuldigen zich en komen aan de poorten van Europa, het aantal vluchtelingen bereikt indrukwekkende hoogten in elk deel van de planeet, nieuwe technologieën dringen zich op met absoluut nieuwe ethische uitdagingen, communicatie en

informatie hebben aan geloofwaardigheid ingeboet en de generatiekloof lijkt een afgrond te zijn geworden. Vijftig jaar later, geconfronteerd met een soortgelijk scenario, is er geen dringender woord en noodzaak dan deze die we samen moeten nastreven: evangeliseren. Onze missie is niet alleen dringend, ons zendingsveld is uitgestrekt omdat er geen centimeter van het universum is waarover Christus zijn heerschappij niet kan opeisen. We moeten het evangelie brengen naar alle uiteinden van de aarde en naar alle uithoeken van het leven.

## Belijdenis

Wij vragen vergeving voor ons leven en dat van onze kerken die vaak struikelblokken zijn geweest voor evangelisatie.

Wij vragen vergeving voor de schandalen, voor ons gecompromitteerde leven en voor het feit dat wij ons niet “het evangelie waardig” hebben gedragen.

Wij vragen vergeving voor het vergeten van onze roeping om een heilig volk te zijn, een radicaal andere gemeenschap.

## Dankzegging

We aanbidden de Vader die de Zoon naar de wereld stuurde voor de verlossing van alle mensen. We aanbidden de Zoon die ieder van de zijnen uitzendt om het goede nieuws van het evangelie te verkondigen. Wij aanbidden de Heilige Geest die ons door Zijn kracht naar de hele wereld zendt.

## Gebed

Laten we de Vader bidden in de naam van de Zoon om deze generatie te vullen met de Heilige Geest, overlopend van ijver om Zijn Woord te verkondigen, overvloedig in de kennis van Hem, in onderscheidingsvermogen en rechtvaardigheid om aanwezig te zijn in de wereld.



We bidden dat de Heer ons in eenheid en liefde bewaart in Christus' offer, zodat de wereld zal geloven dat U ons gezonden hebt.

We bidden dat de Geest ons wijsheid en intelligentie geeft om lokaal en globaal samen te werken voor de evangelisatie van onze steden en van de hele wereld.

## Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20:00 uur een gebedsdienst op Zoom verzorgd door:



**Klik hier** voor de Zoomsamenkomst  
<https://gewoonbidden.be/zoom>



# Vrijdag 12 januari

De kosten van discipelschap en zending (art. 12-13)

## Bijbellezing

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”

**Mattheüs 28:19-20**

**Discipelschap.** Het Verbond van Lausanne in art. 12 verwijst naar de geestelijke oorlogsvoering die ons allen aangaat, naar de tactieken die de duivel binnen en buiten de kerk gebruikt om ons van de Waarheid te verwijderen, naar het risico dat we allemaal lopen om anderen te manipuleren voor ons eigen persoonlijk gewin en daarom naar de noodzaak om de wapenrusting van God te dragen om met onderscheidingsvermogen te waken voor het behoud van het evangelie. De kerk moet in de wereld zijn, maar de wereld mag niet in de kerk zijn. Artikel 13 daarentegen legt ons de prijs voor die christenen vaak moeten betalen in landen die hen hun godsdienstvrijheid ontnemen, en nodigt anderen uit om hen te steunen in gebed zonder zich te laten intimideren. We willen strijden tegen onrecht en trouw blijven aan het evangelie, ongeacht de kosten. Tot nu toe hebben we over discipelschap gesproken vanuit het gezichtspunt van de mentor, de meester of degene die andere discipelen maakt. In werkelijkheid verwijst de term discipelschap naar iemands toestand als discipel. Dit impliceert dus een dubbele verantwoordelijkheid: tegenover anderen en tegenover zichzelf. Bovendien is de stam van het woord discipel dezelfde als het woord discipline, van het Latijnse “discere”, leren! Jezus volgen betekent afstand doen van jezelf en discipline oefenen om de wil te vervullen van Hem die ons geroepen heeft.

**Discipelschap en zending.** De woorden uit Mattheüs 28 zijn niets anders dan het doorgeven van het stokje aan ons die besloten hebben de Meester te volgen en zijn de essentie van de betekenis van zending. Als het stokje eenmaal is vastgepakt, moet de atleet (discipel) vooruitkijken om het doel te bereiken en het is zeker geen wandeling in het park. Onderweg zijn er obstakels die ons dreigen te doen vallen en juist daar kunnen we het verschil maken door alle geestelijke oefeningen (discipline) in praktijk te brengen die ons de kracht geven om de reis voort te zetten. We moeten toegestemd, waakzaam, vastberaden, bedachtzaam en trouw zijn en ons niet laten afleiden door “binnenwegen” die ons op een dwaalspoor kunnen brengen en ons verhinderen het stokje door te geven aan degenen die op ons wachten op de baan. Maar al te vaak zien we dat “atleten” prestatie bevorderende middelen (vals evangelie, manipulatie, vervorming van de bijbel) gebruiken voor hun eigen persoonlijke triomf. We zijn ons ervan bewust dat sommigen het onderweg moeilijker hebben en blijkbaar achterblijven (gemarteld, gevangen) en we willen ons inzetten voor hun bevrijding door de reis voort te zetten in vertrouwen op Jezus, de discipel en meester bij uitstek die beloofd heeft ons nooit te verlaten.

## Belijdenis

Vergeef ons Heer, voor alle keren dat we het doel uit het oog verloren, voor de keren dat we ons moe voelden en naar binnenwegen zochten zonder ons vertrouwen op U te stellen.

## Dankzegging

Voor alle leerlingen van de Heer, opdat zij zich bewust zijn van hun dubbele verantwoordelijkheid (onderwijzen en praktiseren) zonder toe te geven aan compromissen in het licht van de moeilijkheden die zij onderweg tegenkomen.

## Gebed

Voor alle broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun trouw aan het Evangelie: Heer, bescherm hen, bevrijd hen en geef hun de kracht om uitdagingen aan te gaan door uw naam te blijven verheerlijken.

Voor de heersers van de naties, dat zij de vrijheid van gedachten en geweten garanderen en de vrijheid om godsdienst te beoefenen en uit te dragen volgens Gods wil, zoals ook verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

## Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20:00 uur een gebedsdienst op Zoom verzorgd door:

### || Amistad



**Klik hier** voor de Zoomsamenkomst  
<https://gewoonbidden.be/zoom>



Download de gebedsbijlage voor deze avond **HIER**.  
<https://eavlaanderen.be/amistad>



# Zaterdag 13 januari

Het evangelie holistisch delen (art. 4-5, 10-11)

## Bijbellezing

“De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen”

**Jesaja 61:1-2**

De verbazingwekkende genade die ons redt en heiligt, introduceert ons in een nieuwe gemeenschap van mannen en vrouwen die zich identificeren met de leer en praktijk van Degene die zij 'Heer en Redder' noemen: Jezus Christus. God roept ook ons om zijn medewerkers te zijn in het verkondigen van dit Goede Nieuws, om zijn discipelen te zijn in onze levensreis. Juist op deze reis kunnen we anderen vertellen over onze levens veranderende ontmoeting met de Verrezene, waarbij we in de echtheid van discipelschap het enige alternatief laten zien dat ons verzoent met God, onze naaste en de hele schepping, vrij van zelfredzaamheid, egoïsme en toewijding aan een corrupt waardenstelsel.

De vreugdevolle hoop op het Koninkrijk die Jezus aankondigt, biedt ons ook een nieuw perspectief op de weg die voor ons ligt. Inderdaad, verre van een ijdele verwachting te zijn, zijn we veeleer geroepen om de principes van liefde en gerechtigheid van onze Heer te belichamen, onze roeping op verantwoorde wijze te leven en ons in te zetten voor het verlossende werk van Hem die "alle dingen nieuw maakt" (Openbaring 21:5). Als we leren om oog te hebben voor de noden om ons heen, als we weten hoe we inclusief en gastvrij kunnen zijn, als we ons bekommeren om hen die aan de rand van de samenleving staan, dan kunnen we er zeker van zijn dat we aan de goede kant van de geschiedenis staan (Mattheüs 25:35-40).

In dit alles heeft God ons de gave van creativiteit gegeven, zodat we leren communiceren en relevant zijn voor de tijd en plaats waarin we leven. In deze dynamische relatie tussen evangelie en cultuur is het goed om ons te herinneren hoezeer de Schrift ons aanmoedigt om actief te zoeken naar de vernieuwing van onze principes, zonder welke we onverbiddelijk zouden eindigen in conformiteit met onze context. Integendeel, als de Geest de vrijheid heeft om in ons te werken, worden we in staat gesteld om "alles zorgvuldig te onderzoeken en vast te houden aan wat goed is" (1 Thess. 5, 21), om te onderscheiden wat goed en wat juist is, volgens een diepe verandering die resulteert in nieuw gedrag (Rom. 12, 2).

Wat tot nu toe gezegd is, brengt ons ertoe te overwegen hoe essentieel het is om "klaar te staan om [onze] hoop te verdedigen" (1 Petrus 3:15), en mannen en vrouwen aan te moedigen zich op verantwoordelijke wijze voor te bereiden op het werk waartoe God hen geroepen heeft. Dit alles vereist een helder begrip van ons geloof, dat gegrond moet zijn in de Schrift en tegelijkertijd in staat moet zijn om de historische en theologische achtergrond

van onze tradities te herkennen, de rede toe te passen en onze ervaring te overwegen volgens de leiding van de Geest. Alleen in dit perspectief kunnen we van onze gemeenschappen verwachten dat ze in staat zijn om het evangelie op een holistische manier te delen.

## Dankzegging

Onze God, wij aanbidden u voor uw liefde en gerechtigheid, voor de verbaazingwekkende genade die u ons hebt bewezen door ons op te nemen in uw heilige volk. We vragen U om vergeving voor al die keren dat we hebben toegelaten dat trots en vooroordelen onze verbondenheid hebben belemmerd en een trouwe getuigenis van Uw Evangelie in de weg hebben gestaan. We danken U voor de hoop die U in onze harten hebt geplaatst, voor het levende en werkzame Woord dat U ons hebt nagelaten en voor de zekere leiding van Uw Geest. Help ons om de vrijheid die U ons hebt gegeven met verantwoordelijkheid te leven, terwijl we door Uw verlossing worden geregenereerd en in staat worden gesteld om U en onze naaste met heel ons zelf lief te hebben! Amen.

## Overdenkingen

Evangelisatie – Hoe heb ik geprobeerd, discipelen van de Heer Jezus Christus te maken? Ben ik in staat geweest om Zijn Evangelie te delen, in plaats van mijn persoonlijke overtuigingen?

Verantwoordelijkheid – Is mijn inzet voor anderen een getuigenis geweest van mijn levend geloof door werken? Hebben mijn daden de liefde en rechtvaardigheid van het Koninkrijk van God weerspiegeld?

Bewustzijn – Heb ik de Heilige Geest toegestaan om mij te leiden in het onderscheiden van wat er veranderd moet worden in mijn manier van leven? Hoeveel heb ik geïnvesteerd in mijn discipelschapstraining om effectief deel te nemen aan Gods zending?

## Gebed

Voor een hernieuwde passie voor evangelisatie. Laten we deelnemen aan Gods zending!



Voor een steeds groter getuigenis van liefde en gerechtigheid, en onze naaste te zien met Jezus' barmhartige ogen.

Voor allen die een roeping hebben, die willen investeren in hun theologische en ministeriële opleiding om het Koninkrijk van God te dienen.

### Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20:00 uur een gebedsdienst op Zoom verzorgd door:

#### ■ GewoonBidden



[Klik hier](https://gewoonbidden.be/zoom) voor de Zoomsamenkomst  
[https://gewoonbiden.be/zoom](https://gewoonbidden.be/zoom)



# Zondag 14 januari

Voorwaarts met de Grote Opdracht,  
van Lausanne 1974 naar Seoul 2024

## Bijbellezing

“Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.” **Mattheüs 13:46**

“Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” **Mattheüs 25:31**

Door de gelijkenis van de parel van grote waarde te vergelijken met die van de talenten, kunnen twee eenvoudige conclusies worden getrokken. Ten eerste, vertegenwoordigt het geven van waarde aan een kostbare parel als het evangelie een eenvoudige waarheid ("trouw in een paar dingen") die veel lijkt op die van de goede en trouwe dienaar. Hoe meer we de waarde en de grootsheid van het evangelie begrijpen, hoe gemakkelijker het zal zijn om het centraal te stellen in ons leven en in al onze projecten. Bovendien, als een parel als het evangelie in het centrum van het leven van de gelovige en van de kerk geplaatst wordt, kan het niet begraven blijven als een herinnering uit het verleden, maar zal het de spil vormen van elke activiteit, de vonk van elke gelegenheid, het zout van elke context.

Het Verbond van Lausanne is een belangrijke weerspiegeling van het evangelie. Het legt een adequaat antwoord vast op de roep van de missionaire God, een duidelijke onderwerping aan het Woord van God, met als doel te verkondigen dat "in niemand anders redding is" dan in Christus Jezus. En als Hij erkend wordt als "Heer" van onze daden en als "Redder" van ons hele wezen, dan zullen we het stokje van het Evangelie willen doorgeven en het brengen naar alle uiteinden van de aarde en in alle sferen van het leven. Als we beseffen hoe kostbaar het Verbond van Lausanne is, zal het vanzelfsprekend zijn ("trouw in enkele dingen") om het in het middelpunt van ons geestelijk leven te plaatsen. Maar ook hier worden onderscheidingsvermogen, trouw en volharding van Evangelicalen gevraagd. Zullen we goede en trouwe dienaren zijn? Zullen we in staat zijn de integrale zending te belichamen die het Verbond bevestigt?

Door Gods genade heeft het traject dat tot nu toe gevolgd is, met het Manila Manifesto (1989) en de Cape Town Commitment (2010) getuigd van een zekere trouw, maar ons verlangen en ons gebed, ook met het oog op de volgende afspraak in Seoul (2024), is dat dit geestelijk erfgoed in zijn geheel kan worden voortgezet tot eer van God voor de vooruitgang van de Kerk in de eenentwintigste eeuw.

## Belijdenis

Wij vragen vergeving voor het feit dat wij uit kortzichtigheid of oppervlakkigheid het geschenk van het Verbond van Lausanne niet hebben gewaardeerd. We vragen vergeving voor het vergeten of weglaten van sommige delen ervan, waardoor we het evangelisch getuigenis niet integer hebben geïnterpreteerd.

## Dankzegging

We danken de Heer voor het geschenk van het Verbond van Lausanne, zeker het belangrijkste evangelische document van de vorige eeuw. We danken de Heer voor de beweging die is voortgekomen uit het Congres van Lausanne, en voor de verklaringen die Manila en Kaapstad daarna hebben voortgebracht. Wij danken God voor de Evangelische Alliantie die sinds 1846 dezelfde geest van evangelische samenwerking belichaamt.

## Gebed

Laten we de Heer aanroepen voor het congres in Seoul en vragen dat het een gelegenheid zal zijn voor hernieuwde trouw aan het evangelie en een nieuwe missionaire kracht.

We bidden dat de Heer onderscheidingsvermogen, leiding en wijsheid schenkt aan de hele Kerk en aan wereldwijde bewegingen zoals de Evangelische Alliantie.

## Zoomsamenkomst?

Neen. De avond gaan we met z'n allen naar de provinciale gebedsavond.

## PROVINCIALE GEBEDSAVOND

Zondag 14 januari 19u30

### **ANTWERPEN**

Evangelische Kerk  
Lage Kaart 324  
2930 Brasschaat

### **LIMBURG**

Sofa & Zo Gebedshuis  
Hoofdstraat 41  
3941 Hechtel-Eksel  
Met worshipband

### **OOST-VLAANDEREN**

Evangeliegemeente De Burg  
Burgstraat 13  
Gent

### **VLAAMS BRABANT**

Het Goede Boek  
Tervuursesteenweg 194  
Leuven

### **WEST-VLAANDEREN**

Zaal Schuttershof  
Boogschutterslaan 41  
8310 Brugge  
-> Met Daniël Marx & Band

## Wordt een **Vriend** van EAV.

Help ons de de opdracht uit te voeren. Word een Vriend van de EAV en steun het werk van EAVlaanderen met een maandelijks bedrag van 2,5 EUR. Voor meer informatie stuur een email naar [info@eavlaanderen.be](mailto:info@eavlaanderen.be) . Jouw gift helpt ons nieuwe projecten op te starten die helpen Jezus bekend te maken.

### **EVANGELISCHE ALLIANTIE VLAANDEREN**

Rek. Nummer: BE41 0019 2631 4310 met vermelding van: Vriend  
St. Jansbergsesteenweg 95, 3001 Heverlee  
0433.439.847 RPR Leuven | [www.eavlaanderen.be](http://www.eavlaanderen.be)

## Nieuwsbrief

### **ONTVANG NIEUWS VAN DE EAV!**

Wil je weten wat er zoal gebeurt in evangelisch Vlaanderen?

Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief.

<https://eavlaanderen.be/nieuwsbrief>

