

Val till Europaparlamentet 6-9 juni 2024



Hopp i stormiga tider

För många är politik i Europa just nu spännande. För andra är den kuslig.

Radikala partier växer i styrka. En del blir lättade när det till slut dyker upp politiker som driver svåra frågor, sådana som partierna mer i mittfåran inte verkar ha brytt sig om. Andra menar att dessa radikala partier erbjuder naiva och ibland farliga lösningar.

Denna artikel är en del av vårt resurspaket för EU-valet som är utformad för att hjälpa kristna be, reflektera och rösta med urskillning. Framför allt är dessa resurser utformade för att påminna oss alla om att vårt hopp enbart står till Jesus Kristus, att han är den ende som kan lindra vår fruktan.

Vad händer egentligen i politiken?

Vi har alla åsikter. Vi kan alla bidra med insikter. Men ingen av oss förstår fullständigt. Det gäller även kommentatorer i media och politikerna själva. Här följer några tankar som kan hjälpa kristna reflektera, be och bli ett folk med goda nyheter i denna tid av oro och splittring.

Rädsla att förlora jobbet. Rädsla för terrorattacker. Rädsla för invasion och krig. Rädsla att förlora sin kulturella identitet och samhörighet. Rädsla för klimatkatastrof. Rädsla att bli demoniserad på grund av vem jag är eller på grund av vad jag tror och säger. Rädsla att frihet urholkas. Rädsla att världen förändras och jag/vi/mitt land/Europa kommer att lämnas på efterkälken. Rädsla för ensamhet. Rädsla för en fattig och smärtsam ålderdom.

Det finns så många fullt begripliga bekymmer. En del har redan hänt och skadat människor medan annat kanske aldrig händer, men vi bekymrar oss ändå. Många av oss förstår bara inte varför andra inte kan inse betydelsen av vår oro utan prioriterar annat. Många av oss skådar in i framtiden och känner på oss att olyckor närmar sig. Vi längtar efter ledare som kan rädda oss.

Vi kräver att politiker tar vår rädsla på allvar. Det är verkligen deras jobb att hjälpa. Ingen politiker har dock bergsäkra lösningar. Denna fallna värld kommer att vara full av problem tills Jesus kommer tillbaka. Politiker kan inte ge oss orubblig trygghet. Löften om enkla lösningar leder till besvikelse. Söndrande retorik manar fram en känsla av missnöje och offerroll. Sådant gör det också svårare att hitta riktiga svar. Ett lands välgång förbättras när människor hjälps åt att arbeta tillsammans i den riktningen och inte bara överlåter åt myndigheterna att reda ut problemen.

Politik handlar om ideologier. Det finns traditionella etiketter som vänster, liberal eller konservativ. Pålagda på dem finns övertygelser som sekulär humanism, nedärvd tro eller solidaritet med landet. Politiska partier erbjuder olika visioner. Meningsskiljaktigheter är normala. Det är när en ideologi blir dyrkan som saker och ting går snett, när en ideologi blir föremål för blind lojalitet eller hävdar att bara där finns svaren. Det är bara Jesus återkomst till jorden som för med sig sann Shalom. Politiker står alltid under Guds suveränitet och under hans lag¹. Herren kommer inte att tolerera dem som uppenbart agerar som om de står över honom.

Vad kan kristna göra?

Först av allt behöver vi hålla fast vid Gud i bön eftersom vi vet att vår trygghet och glädje enbart finns i Herren. Vårt hopp finns i honom och bara Jesus återkomst kommer att göra slut på all ondska och allt lidande. Gud lovade oss inte ett bekvämt liv. Framtiden kan innebära större utmaningar än dagens men Herren håller oss trygga. Vår identitet är i honom och vårt medborgarskap är främst i hans eviga rike. Dessa ting kan inte rubbas. Vi kan vara lojala mot andra identiteter, men de får aldrig äga vår yttersta trohet.

För det andra behöver vi förstå vårt ansvar att bygga Guds rike och att sprida evangeliet om frälsning i ord och handling och på så vis lysa som ett hoppets folk för alla – även för dem som röstar annorlunda än vi.

När Paulus uppmanade Timotheos att be för makthavare² var det under en tid av fruktansvärd förföljelse av kristna i romarriket. Vi är kallade till förbön för alla i politiken. Om vi inte uppskattar de politiska alternativ som finns, låt oss då be om bättre personer att stiga fram som valbara kandidater nästa gång. Låt oss be om hederliga personer med tjänarattityd och goda ambitioner – även många kristna – som går med i olika politiska partier. Låt oss be om mer kristet salt och ljus som motverkar rötan och för med sig krydda och liv till det offentliga livet. Men vi ska också välkomna det goda som icke-kristna bidrar med.

1 Se bland annat 5 Moseboken 17:18-21 och 1 Kungaboken 21.

2 2 Timotheos 2:1-2

Kristna är kallade att vara fredsstiftare. En del av detta är att vara en förebild när det gäller att diskutera politik. Där ingår att visa respekt för dem vi är djupt oense med. Det finns personer som sitter bredvid dig i kyrkan, på arbetsplatsen eller i grannskapet vars åsikter du avskyr. Kanske vi undviker politiska konversationer, kanske vi har argumenterat alltför starkt. Kan vi åstadkomma ett tillfälle av respektfullt lyssnande där vi försöker förstå och upptäcka någon gemensam punkt och på så vis börja riva murarna mellan oss?³ Kanske behövs en längre resa mot förståelse, förlåtelse och försoning. Herren kan hjälpa oss ta steg i rätt riktning.

Vi är kallade att be, urskilja och reflektera när politiker tävlar om våra röster. Detta resurspanket kan bidra med tankar om bibliska grunder och frågor att ställa. Det kan hjälpa individer, men kan också användas i församlingar och smågrupper.

Till slut måste vi komma ihåg att budet att "älska vår nästa" har sociala och politiska dimensioner. Alla kristna är kallade att vara salt och ljus: hemma, bland grannar, på arbetsplatsen, hela våra liv. Låt oss tillåta våra hjärtan och sinnen att bli formade genom bön och bibelstudier så att vi har en förnyad, biblisk vision för vad som är Shalom och som kan erbjuda det hopp som den här mörka världen behöver.

För den som närmare vill utforska politiska ideologier och modernt avguderi – till exempel sekularism, liberal dogmatism, nationalism, vänsterpopulism och längtan efter trygghet – rekommenderar vi EEAs Isaskar-dokument som finns på denna länk: <https://www.europeanea.org/resources-issachar-project/>

3 Europeiska evangeliska alliansen har tagit fram två resurser för att stödja respektfulla samtal. När det gäller flyktingar och migration: <https://www.europeanea.org/peace-between-dialogue/>. När det gäller nationell identitet: <https://www.europeanea.org/loving-our-nation-well-a-resource-for-christians-and-churches/>.